

Åbent brev 13. august 2021 til

Deres Kongelige Højhed Kronprins Frederik

Jeg var i 1990'ne inviteret til Deres Højheds gardenparty i Edinburgh. Det var mig en ære og glæde. Jeg oplevede Deres Højhed som retskaffen, menneskelig og intelligent.

Jeg tillader mig at henvende mig til Deres Højhed grundet min bekymring over den udvikling, der accelererede fra den 11. marts 2020.

Jeg går ud fra at Deres Højhed har læst eller er familiær med COVID-19: THE GREAT RESET af KLAUS SCHWAB og THIERRY MALLERET.

Denne bog beskriver et socialt teknokratisk system, som er ved at blive indført med stor frygtindgydende brutalitet verden over.

Jeg kommer fra en familie, der altid har haft et godt forhold til Gud, Konge og Fædreland. Vi var også stolte af den danske identitet, arv, tradition og tusind års historie, på godt og ondt.

Jeg har hele min ungdom været overbevist om at Kongehuset ville kæmpe for et frit og enestående Danmark, hvor også befolkningen følte sig frie, trygge og lykkelige. En følelse, der var reflekteret af Kong Christian X, da han red gennem folkemasserne på sin fine hest under hans 70 års fødselsdag.



Ved at fratage det danske folk denne specielle unikke følelse af at være et særskilt folk med menneskelig kultur og forståelse for troen på Gud, demokratisk Kongerige og individuel selvbestemmelse, mister befolkningen evnen til at kreere ny kunst, nye opfindelser og fortsat blomstring af middelklassen.

Jeg appellerer til Deres Højhed at hjælpe med at fastholde frihed, demokrati, åbenhed og værne om ønsket i den danske befolkning til at leve uden frygt, overvågning og diktatoriske elementer.

De seneste årtier har frygten for vejret, klimaet, helsen og konservatisme taget overhånd i en sådan grad at mange danskere ikke længere kan rationalisere begivenhederne formidlet af en ensrettet kulturel bevægelse.

Det kan ofte være svært at skue frygtens fatale virkninger, men er underholdende beskrevet af Michael Crichton i hans bog State Of Fear.

Frygten for klima og COVID-19, begrundet eller ikke, må ikke dominere vores hverdag og diktere dekretter og love, der hæmmer en fortsat lykkelig udvikling socialt samvær, sund økonomi og levelyst.

Det danske folk har brug for Deres Højheds indsigt og visdom til at advokere for et levedygtigt, modigt og frygtløst folk. Vi kan sammen modstå økonomisk kollaps og vise resten af verden at vi er et bravt folk med sjæl, personlighed og vilje til at gøre hele verden blomstrende.

Et billede der beskriver hvor alvorlig jeg ser på denne udvikling, som Danmark og den øvrige verden, lider under for nuværende:



Danmarks befrielse 5. maj 1945, Kolding - Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Ærbødigst
Carl Johan Friis-Hansen